

Friends arena har fått en äkta Frälsare

Tiotusentals fans tokhyllade Jesus på arenan

Sedan Zlatan slutade i landslaget har det inte funnits någon frälsare på Friends Arena.

Inte förrän nu.

I helgen är Jesus i allra högsta grad närvarande här. Tillsammans med tiotusentals av sina mest hängivna fans.

Klockan är strax över elva på förmiddagen. Och taket på Friends håller redan på att lyfta.

Den för mig helt okända Jeremy Riddle och hans Bethel Music står på scen och spelar för mig helt obekanta låtar..

Men här är det jag som är den fåkunnige.

Alla andra sjunger med. Hur många kan det vara? Drygt 20 000 kanske. På förmiddagen.

Och så där fortsätter det.

Vi har hamnat på Awakening Scandinavia, ett kristet megaevent som direktsänds till stora delar av Europa av God TV, Guds egen tv-kanal.

Rory Alec som var med och grundade kanalen 1995 lämnade visserligen God TV för ett par år sedan han ertappats med byxorna nere, något han själv kallade ett "moraliskt misslyckande."

Men han var inte heller mer än människa och vem är en syndare som jag att döma?



Pastorerna Todd White och initiativtagaren Ben Fitzgerald togs emot som rockstjärnor

"En plan för Sverige"

Ben Fitzgerald, före detta buse och kriminell från Australien och initiativtagaren till Awakening, säger att Gud har en särskild plan för Sverige och att det inte är någon slump att Awakening Scandinavia 2016 hamnade på Friends:

– Jesus kommer att få många nya vänner ("friends") här på Friends.

Michel Artoos från Belgien har en vit MC-väst på sig:

– Men jag har inte åkt motorcykel upp hit. Jag har åkt med Jesus.

Jerry Riddle & Bethel Music öser på uppe på den stora scenen. Allt visas på storbildsskärmar.

Dansare med flortunna tygstycken finns lite överallt. De som står uppe på den lilla scenen mot på arenan ser närmast trolska ut.

Från stora scenen:

– Det har kommit en ny kung till Europa och hans namn är Jesus!

Taket håller på att lyfta igen.

Låtarna är långa, repetitiva och suggestiva.

"Jesus dansar hela tiden!"

Draget är bra under sandalerna. Folk dansar överallt.

Ben Fitzgerald är i toppform:

– Tro inte att Jesus inte dansar! Han dansar hela tiden!

Så blir det dags för en liten insamling. Inga kollekthåvar här inte. Av praktiska skäl delar man ut hinkar. Rosa hinkar.

– Är ni klara att ge! Lägg bara pengar i de rosa hinkarna!

Men alla har inte kontanter med sig.

– Det går lika bra med swish, kort eller med ett löftesoffer (en slags donationsgåva).

Det swishas för glatta livet och köerna till dem som håller i kortapparaterna växer snabbt.

"Gud älskar en glad givare," står det i skriften. Här får Han sannerligen många att hålla reda på.



Kön till kortapparaterna växte snabbt.

"Skördetid för Sverige"

Stjärnpredikanten Heidi Baker kommer in på scenen och närmast wailar på Jesus. Det gör alla andra också.

– Jesu väldoft tar bort lukten av död och förruttnelse, säger hon.

Taket lyfter. Igen.

- Det är skördetid för Sverige, ropar hon.
- Gud vill öppna dina ögon fylla ditt liv med Jesu väldoft.

Många står på knä och vaggas eller ligger på golvet. Många talar i tungor. Många gråter. Många skrattar. Folk i alla åldrar. De har kommit från hela världen.

En av de minsta är ettåriga Olivia Bekkesietten som just flytta till Norge tillsammans med mamma Grace och pappa Stein. Olivia sitter och fipplar med sina hörselskydd och verkar inte bry sig så mycket om vad som händer runt omkring henne.

- Det här är helt fantastiskt, säger Grace.
- Och det tror jag nog att Olivia också tycker.

Vi hör massor med berättelser om underverk och om trons kraft.



Heidi Baker går loss. Det gjorde tolken med.

Jesus stoppade kulorna

Predikanten Todd White, som levde ett tungt liv i brott och missbruk berättar om mannen som tömde en pistol mot honom för 12 år sedan. Från tre meters håll.

– Mitt i allt kom Jesus och sa att "jag tog de där kulorna för dig". Varken jag eller bilen hade träffats!

– Där och då förändrades mitt liv. Jesus är enastående på att förändra liv. Inte bara för mig.

Ben Fitzgerald pratar om Skandinavien, om våra flaggor som alla har kors.

– Skandinavien grundades på korset. Och Skandinavien kommer att återvända till korset.

Till sommaren kommer nästa upplaga av Awakening att hållas i Prag. I fjol var det i Nürnberg, Tyskland.

– Det var en unik känsla, säger Carolina Torebring, som tillsammans med sin man Lennart och hela sin familj jobbar heltid på Södermalmskyrkan i Stockholm.

- Där stod vi på samma ställe som Hitler höll sina hattar - och ropade till Gud.
- Jesus helar sår. Svaret på Sveriges problem? Jesus, det finns inget annat.